

A scenic landscape featuring a paved road that recedes into the distance. The road is flanked by a row of tall, slender trees on the left and a field of yellow flowers on the right. The sky is filled with large, white, fluffy clouds against a blue background. The overall mood is peaceful and contemplative.

Digtsamling

DIT
LIVS
VANDRE-
TUR

FORORD

Jeg vil gerne invitere dig på en spændende,
farefuld og livsbekræftende vandretur,

DIT LIVS VANDRETUR.

Lige fra Livets landevej til toppen af Livets bjerg,
fra dets mørke dybder til dets kolde højder.
Til de frygteligste og smerteligste hændelser
og til de varmeste og kærlighedsfyldte følelser.
Men inden du begynder på DIT LIVS VANDRETUR,
vil jeg advare dig og give dig et håb med på vejen.

Du vil nu på din vandring tage fat
og du vil famle rundt i den mørke nat,
fordi du søger efter den gemte skat.
Vejen du går er is belagt og glat,
derfor du i din lygte dette lys får sat.

LÆNGE LEVE DU LIVETS BARN
FOR DU ER IKKE NOGET SKARN.

Pas på dit livs lys, for uden dit Livs barn
vil du hverken kunne se eller høre.

Med de Kærligste hilsner

Lars Johannes Kristensen

Vandringsmanden



Vandringsmanden

På Livets landevej
gik en vandringsmand
og da natten faldt på
lagde han sig til at sove
under et nyudsprunget blomstertræ.

Dagen begyndte sit morgengry
og solens stråler, med fuglesang,
vækkede ham blidt af hans drømmesøvn.

Solen vandrede på himmelhvælvet
og formiddagen var endnu ung,
da vandringsmanden på sin vej,
for første gang i lange tider
mødte et menneske.

Mennesket han så for sine øjne
var et rigt menneske,
rigt på religioner
og det sagde:

"Vil du have husly for natten
er du velkommen i min bolig
og vær ikke bange,
dersom du ved min bolig
ser tusinder af kommende gæster,
for der er også plads til dig.
Du kan endvidere selv vælge
et hvilket som helst værelse.

Der er et for katolicisme,
et for protestantisme,
et for islam,
et for hinduisme,

et for jødedom
og alle de andre.
Så kom du blot hjem til mig."
Vandringsmanden sagde: "Jo tak."
og de skiltes.

Solen vandrede videre
og stod højt på himlen,
da vandringsmanden
igen mødte et menneske.
Mennesket var rigt som det forrige,
men denne gang på politik
og det sagde:
"Dersom du søger husly for natten
er du velkommen i min bolig
og vær ikke bange,
når du kommer til min bolig
og ser tusinder af kommende gæster,
for der er også plads til dig.
Der er mange værelser i min bolig
og du kan vælge et hvilket som helst,
du selv synes passer dig.
Der er et værelse for konservatisme,
et for socialisme,
et for liberalisme,
et for nazisme
og mange mange andre.
Kom du kun trygt til mig."
Vandringsmanden sagde: "Jo tak."
og de skiltes.

Solen gik sin vante gang

og det blev eftermiddag,
da vandringsmanden
for tredje gang
mødte et menneske.

Dette menneske var anderledes end de forrige,
for dette var fattigt
og til vandringsmanden sagde det:

"Kære vandringsmand,
dersom du søger husly for natten
er du velkommen i min bolig
og vær ikke bange for pladsmangel,
for det er sjældent jeg får besøg.

Så kom du kun,
men du må tage dig til takke
med min usle bolig.

"Tak for dit tilbud."
Sagde vandringsmanden
og de skiltes.

Solen begyndte at gå ned
og natten kom så småt.
Vandringsmanden kom til boligen
det første rige menneske ejede.

Han så mange mennesker
i fine klæder og med pragt,
der var på vej i boligen ind,
en stor og udsmykket bygning
- med en port - stor og smuk.

Han så på sit tøj og sagde:
"Mit tøj er laset og pjaltet
så af bagindgangen jeg vil gå

for hovedindgangen er for dem
der kommer med pomp og pragt."

Han kom om bag boligen og så
...Ja - han så et syn han sent vil glemme,
for boligen var en kulisse
og folkene med pomp og pragt
gik rundt med nøgne kroppe.

Vandringsmanden gik sin vej
og kom til det andet rige menneskes bolig.

Her skete det selv samme
som hos det forrige rige menneske
og han blev meget ked,
for husly kunne han nu ikke få.

Men som øjnene vendes til mindre lys
efter solens styrke og kraft
vendes også hans sind til fornuft
efter den megen pomp og pragt.

Han havde rent glemt
det fattige menneskes tilbud.
Mørkt var det nu rigtigt blevet
og svært var det tillige
at finde den fattiges bolig.

Vandringsmanden gik og gik
og fik pludselig, imellem nogle træer,
et lysglimt at se.

Han stod nu ved den fattiges bolig
og hvor ussel den var.

Taget var hullet og væggene skæve,
dør var der intet af

og midt på gulvet var et bål,
hvorover en gryde hang
med den lifligste suppe.
Vandringsmanden bankede på og råbte
"ER HER NOGEN!"
men ingen svarede.

Han gik ind og satte sig, for han tænkte,
at når jeg har fået tilbuddet om husly for natten
er det ej forkert at gå ind at vente.

Han ventede og ventede
og blev mere og mere sulten.
Til sidst kunne han ikke lade være,
han spiste af den varme suppe
og hvor gjorde den godt.
Han ventede endnu en lang stund,
men blev mere og mere træt
og lagde sig til at sove.

Næste dag vågnede han under træet
han havde sovet under natten før,
- hvor underligt og sært.

Dersom du er vandringsmanden,
hvem er da de tre mennesker
du møder på din vandring
på Livets landevej?

Gå!

Det var midt på dagen og det var et skrækkeligt efterårsstormvejr. Jeg havde gået i mange dage i varmt og tørt vejr, men nu kunne jeg godt trænge til at få ly for vind og vejr.

Der lå et lille sart hus ud til vejen, med en fin og velholdt have, med masser af frugttræer og en lille lund af birketræer. Huset hed "Birkely" og var af røde mursten, med hvide vinduer, hvor der hang "røvballegardiner".

Jeg gik op ad den snoede havegang til hoveddøren, slog på løvehovedet med dørhammer og lyden af hammerens slag gav et dæmpet ekko i rummet bag døren. Lidt efter hørtes der svage og rolige skridt. Døren blev åbnet af en gammel mand med hvidt hår og som var iført en noget slidt skjorte, der hang udover bukserne, som også så godt slidte ud.

Jeg spurgte om jeg måtte få husly indtil uvejret var omme og det måtte jeg godt. Jeg kom ind i en dunkel entre, med et gammelt egetræ parketgulv og med en gammeldags kommode med krummelurer.

Den gamle mand bød mig indenfor i stuen og viste mig en plads ved spisebordet. Der var ild i brændeovnen og den udsendte en behagelig lun varme, som fik mig til at tænke på de kolde vinterdage, når vi besøgte mine bedsteforældre, dengang jeg var barn.

Han spurgte, om jeg ville have en kop kaffe med, nu da han selv skulle have og det ville jeg da selvfølgelig gerne. Det ville være rart med noget varmt oven på den kolde tur på landevejen. Han gik ud i køkkenet og jeg rejste mig for at gå rundt og kikke på malerierne i stuen.

Jeg var meget fascineret af maleriet, der viste en dreng der legede med en bold. Drengen havde et fyldigt og kortklippet mørkt hår, brune øjne og havde en noget slidt og laset trøje på, som dog så ren ud.

På skrivebordet lå der nogle bøger om pirater og fribyttere, der

huserede i det Caribiske hav i 1700-tallet.

Normalt læser jeg ikke andres papirer, men jeg kunne ikke lade være. Der lå nogle håndskrevne papirer, med en meget sikker og omfangsrig skrift og den skreg nærmest for at blive læst.

Der stod en hel del om pirater og fribyttere i det Caribiske hav og i marginen, på en af bøgerne, læste jeg nogle kommentarer, hvor der stod, at piraterne faktisk var en gruppe der opstod i 12-1300 -tallet, efter at tempelridderne var blevet udryddet eller forvist. De var flygtet til det vind om suste vestlige Skotland, hvorfra de tog ud på deres togter.

Pludselig hørte jeg en mærkelig dumpet lyd ude fra køkkenet og som fik mig ud af middelalderens spændende tid. Da jeg kom ud i køkkenet, så jeg den gamle mand ligge på gulvet. Jeg troede først, at han var død - han så virkelig død ud - for hans øjne stirrede op i luften. Jeg fik et chok, da han begyndte at tale og han bad mig om at hjælpe ham ind i hans seng.

Efter at jeg havde fået ham ind i seng, sad jeg lidt og lyttede til ham. Han sagde, at han havde set, at jeg læste i hans papirer og jeg blev flov, men han sagde at han var glad over, at jeg havde stået og læst i papirerne.

Han fortalte, at dengang han var en ungersvend, da rejste han meget på landevejen og blev i vide kredse kald "fribytteren".

Han bad mig om at gå ind og drikke min kaffe, for han ville gerne hvile sig nu, men at jeg lige skulle give ham glasset med hans medicin, der stod på kommoden ude ved toiletdøren; Han sagde også til mig, at jeg skulle tage den nøgle der lå i skrinet på skrivebordet og tage den med mig, når jeg ville gå. Hvad nøglen skal bruges til, vidste han ikke, men noget skal den bruges til; sagde han. Han havde nemlig fået nøglen

dengang han var ung og fik besked på at give den videre til det menneske, der en dag ville komme og banke på hans dør og det gjorde jeg.

Jeg gik ind for at drikke min kaffe og da jeg var færdig, tog jeg nøglen i skrinet.

Inden jeg ville gå, kiggede jeg ind til den gamle mand. Han lå med lukkede øjne og jeg kunne fornemme, at han var død, for han lå så underlig stift. I hans venstre hånd - der var en smule åben - lå der en lap papir, hvorpå der stod: **"GÅ!"**

Livets bjerg

Du står ved et bjergs vældige fod
og for at nå dets top, skal du besidde mod
for ellers er din rejse til bjerget kun et spild.

Det første du ser er en fossende flod,
vandet i den er dit eget blod
og gå kun over, hvor den er tam og mild.

Nu står du i en skov, mørk og tæt,
at finde vej igennem den bliver ikke let,
men følg blot stien, som for din fod sig snor.

Du møder dyr af mange slags
og spiser af korns og græssers aks
indtil du vild i skovens mørke for.

Du er træt, falder i søvn og drømmer
til du vækkes af regnen, der fra skyer strømmer
og du bliver våd som en druknet rotte.

Du søger efter et sted, som kan gi' dig læ
og finder det ved siden af et kæmpe egetræ,
for der ser du en åbning til en ukendt grotte.

Af egetræets agern du olie trækker
og af træet du også grene brækker
for at lave dig en tre, fire fakler.
Nu går du ned i grottens sorte dyb
og bliver forskrækket, for i lyset ser du mange kryb
og slår hovedet mod loftet så du sanseløs fremad vakler.

Du kommer hurtigt til dig selv igen
og til en underjordisk sø du kommer hen
og her bliver du nødsaget til at svømme ud.
Du kommer ud i en hvirvelstrøm
og du synes det hele er en drøm
og tænker kun på at komme af drømmen ud.

Din bevidsthed du ville miste
dersom du ikke inders inde vidste
at du snart igen i luften ville komme.
Du kommer ud i bunden af en sø
og svømmer i land som en genfødt frø
og nu du håber dine prøvelser er omme.

Men ak - til toppen er vejen endnu lang
skyer og tåge omkring dig hang
så du intet mere for dig kunne se.
Du går på en bjergsti, lang og smal
og dybt dernede du ved der er en dal
og nu begyndte det så småt at sne.

Nu det rigtigt koldt er blevet
og varmen ud af din krop er hevet
hvorfor du pakker dig endnu mere ind.
Bjergets top du nu kan skimte
og solens lys i iskrystaller glimte
så du blind forbli'r i barnesind.

Nu er du endelig på bjergets top
og du foretager dig et lykkens dansehøj,
men pludselig du synes du har været her før.
Det er nemlig således med bjerget og dets top
at når du endelig er nået helt derop
så går bjerget i stykker og du er, hvor du var før.



**ET
STOP
PÅ VEJEN**



Cykelforsikring

Når den kommer den mørke vintertid,
kan en cyklist bli' invalid
ja - sågar med døden få en strid.

Sæt da lygten på cyklen din
dine børns cykel skal også have sin'
for så kan I ses klart og fin.

En livsforsikring, den er dyr,
dog ikke den klare lygte på dit styr
og den røde baglygte, der lyser som et fyr.

Cykelhjelm du også kan ta' på
selv om du vil være blandt de få,
for dit hoved kan skades af uheld små.

Du kan gøre meget for dit og dine børns liv og lemmer,
det koster end ikke pr. dag en femmer.
Derfor håber jeg, du dette digt ALDRIG glemmer.

Alt det levende

Foråret er på vej
især når det er maj,
så bli'r alt det levende
-hajja det levende
fyldt med elskovsleg.

Lærkerne synger hej
både til dig og mig
så bli'r alt det levende
-hajja det levende
til en elskovsleg.

Blomsterne viser sig
alle de er på vej
så bli'r alt det levende
-hajja det levende
til for dig og mig.

Livets budskab

Tiden går mod vinterens hæld
nu våren for den sætter skel.
Træerne lysegrønne bliver
og alt i naturen genopliver.

Dyrelyd og fuglesang
høres hele dagen lang
for alt - i verden livet sætter
nu de kommer - de lyse nætter.

Livets budskab vi alle kan høre
og dog alligevel vi det tilintetgøre
for vi hverken hører eller ser
nu - hvor livets mirakel foran os sker.

Hvorfor forblænder vi vore øjne
med alle de tusinder af løgne
som gør, at vi "krig" mod hinanden vil føre
det er som om vi alle er rablende skøre.

Lad os dog stoppe denne forræderiske "krig"
selv om nogle af os ender som "døde lig"
for viser ingen kærlighed til Livets værd
hvem kan da ha' livets kærlighed kær.

Livets brød

Føden er livets brød
der kommer fra jordens skød,
herfra livet får sin føde
uden jord er vi alle døde.

Den der ejer livets jord
ejer også brødets bord
bestemmer over liv og død
og menneskers velfærd og nød.

Uden jord er vi alle - en slave
og har som de andre - tikkerstave
Vi er alle tvunget til vort liv at købe
det er vort livs største svøbe.

Når vi korn kan så - uden penge
vil livets ild i mulden fænge.
Når vi høster kornet på livets jord
kan vi selv skaffe brød på bord.

Når vi selv kan brødføde livet
da er det os for altid givet.
Giv os derfor jord og dermed føde!
Skal vi vente til vi er blandt de døde?

Frihedens vinge

Gennem magt du frihed ej kan få
da magten har den bag lås og slå.

Gennem magt du frihed ej skal føre
da magten vil den tilintetgøre.

Når du gennem frihed, din frihed finder
føler du dig som havde du fuglevinger.

Når du gennem frihed, lader din frihed vandre
vil du se verden omkring dig, sig forandre.

Slave eller ej

Enten er du slave
eller også en lakaj,
det er din fødsels gave
du kan tro det eller ej.

Til slave er du født
eller også som lakaj,
det gør dit liv så sødt
sig' "nej" det kan du ej.

Men vent nu lidt en kende
du slave og lakaj
du kan det hele vende
når du forandre dig.

For du er ej en slave
og heller ej lakaj,
du lå i mors mave
som fødte lille dig.

Du kom til Livets have
og den er til for dig
i den er ingen slave
og heller ej lakaj.

Den ægte kærlighed

Den ægte kærlighed hævner sig ej
og går heller ej blot sin vej.
Den vise ære, respekt og ærlighed
for derved at give ægte kærlighed.

Den ægte kærlighed viser tålmodighed
over for den der giver genvordighed.
Den forsvarer sig ved at vende kinden til
for derved at vise at den ikke også, slå til - vil.

Den ægte kærlighed tåler alt
og venter på der bliver kaldt.
Da vil den komme med hjælpens behov
dog ikke med "penge, guld og den grønne skov".

Kærligheden – den er stor
den i Livets have gror
Her hvor Solens stråler lyser
og ingen men'sker fryser.

Alt i Livets have fryder sig
når men'sket finder sit eget jeg.
Da blomstre dets liv, på ny, på ny
så solstråler danser i regnvejrsky.

Nu regnbuen viser sit runde jeg
hvor regndråber i solskin gør en leg
Heri kan vi kærligheden finde,
til både børn, mand og kvinde.

LIVET ER DIT



LIVET

JORDEN

KÆRLIGHEDEN

Den vinterkolde gade

Når du på den vinterkolde gade
ser et menneskebarn ensomt vade.

Tag det da op i din lune favn
for at det ikke skal føle kærlighedssavn.

Barnet ligner dig ret så meget
for det er helt og holdet dit inderste eget.

lad det derfor ikke gå og fryse ihjel
for da vil du komme til at gøre det selv.

Livet Jordan Kærligheden

Du står med et blomsterfrø,
hvor livet findes
læg det i jordens muld
og det vil spire frem
vokse op til en stor plante,
hvorpå kærligheden vil blomstre
og sætte frø
,hvor livet findes,
som kan lægges i jordens muld
og det vil spire frem
vokse op til en stor plante,
hvorpå kærligheden vil blomstre
og sætte frø
hvor livet findes
læg det i jordens muld
og det vil spire ...

**Dette er den levende, den livgivende
og den livsbekræftende cyklus.**

LIVET JORDEN KÆRLIGHEDEN

Livets gave

Livet er en vidunderlig og prægtig gave
vi gennemlever det i Livets egen have.
Haven, den har vi for længst fået ødelagt
ved hjælp af krig, vold, død og magt.

Sku' vi ikke stoppe disse tossede gøremål
og smide krig, vold, død og magt på Livets bål.
Tør vi, du og jeg, gi' livet dets have tilbage?
Gør vi, kan vi livet få, uden at vi skal det tage.

Vi er også en del af Livets smukke gave,
for vi har alle befundet os i vor moders mave.
Lad os derfor give barnet en chance til Livet
for at vor fejl mod os selv kan være os tilgivet.

Mennesker er både du og jeg samt alle andre
vi er de eneste - der det ødelagte kan forandre.
Vi besidder den intelligente snilde.
Vis aktiv vilje - den er Livets kilde.

Livets rige

At leve det levende Liv er ikke særlig nemt
for med erhvervslivets krav bliver Livet glemt.

Selv børnenes levende Liv bliver tilsidesat
for de skal gennem lærdom blive erhvervslivets skat.

Vort levende Liv kan blive fri af pengenes lænker
når vi på muldens livgivende evner tænker.

At kunne dyrke vores egen føde i jordens skød
giver os varieret og nærende kost og Livets brød.

Jordens tid

Jorden har en nutid,
med en fortid
og en fremtid,
hvori vi blev født
og hvori vi vil dø.

I dag er det os
der gør fortidens fremtid
og fremtidens fortid
til nutidens Jord.

DERFOR SKAL VI HUSKE:

Den Jord vi fik af andre i går
og den Jord vi gør os i dag,
den Jord vil vi gi'
med alt hvad den har
til andre
der får den i morgen.

Jordens rige

Jorden er vores alle sammen fælles hjem
at deles om den er tilsyneladende ikke nem.

Vi mennesker vil helst have den for os selv
og slår om os, Jordens levende Liv ihjel.

Livets livgivende blå planet er til for alle og enhver
både planter, fisk, insekter, fugle, dyr og os mennesker.

Kan vi enes om at leve i fred og fordragelighed
vil vi kunne passe på Jorden ved fornuft og Kærlighed.

Gi' og få kærlighed

At elske penge er ikke svært
og alt det materielle, det har du kært.

At elske et menneske er ikke nemt,
for i pengeracet bliver kærligheden glemt.

Vil du igen kærlighed gi' og få,
skal du disse ord HELT forstå:

Pengenes værdi er verdens største illusion,
at tro på dem er verdens største prostitution.

Kærligheden er mere værd end penge og guld,
for den er af KÆRLIGHEDENS KILDEVÆLD fuld.

OG HUSK

**KÆRLIGHEDEN, DEN ER STÆRK,
DEN GÅR INGENSINDE BERSÆRK.**

Kærlighedens rige

Der findes et rige, hvor freden ej dør,
der hvor mennesker Kærligheden vise tør.

Der findes et rige, hvor krigen ikke er,
der hvor mennesker af hjertens glæde ler.

Der findes et rige, hvor Kærligheden gror,
der hvor varme mennesker og hjerterum bor.

Der findes et rige, hvor hjertet slår,
der hvor mennesker respekt og Kærlighed får.



**GIV DIG
TID**

til dit liv

Livets kontrakt

Vi har alle ved livets start
underskrevet en Livets kontrakt,
om at vi en dag vil døden få
og vores liv blive tilendebragt.

Det er med livet vi viser vores værd
for andre menneskers liv og ære,
især for dem vi levet iblandt
og som er vores nærmeste kære.

Derfor er det vigtigt at vise
at alle mennesker er vores venner,
for ikke at vores fælles liv
med krig, vold og død det ender.

Psykiatri

Psykiatri - psykiatri
gid jeg for jer kunne blive fri
I fylder mig med psykofarmaka
langt mere end jeg kan ta'.
Endnu lægger I mig i rem og bælte
det gør jer ikke ligefrem til helte
Hvad med at lytte til mig i åben dialog
det givet mentalt en langt bedre ro.

Psykiatri - psykiatri
stop dog vort samfunds roderi
Arbejdsmarkedet kræver stress og jag
fordi jeg skal have et arbejdsfag.
Jeg er et levende menneske og ikke en robot
jeg er langt mere værd end elektro-skrot
Jeg har evner og kunnen mangt og meget
de skal da ikke under gulvtæppet være fejte.

Psykiatri - psykiatri
hjælp mig med at få livsenergi
sig til politikerne de stoppe skal
deres krav om bedre økonomiske tal.
Fortæl dem, at jeg et menneske er
det samme som de andre - de også ser
få stoppet deres ideologiske lort
for det får kærligheden tilintetgjort.

Psykiatri - psykiatri
lad os sammen gøre mennesket fri
fri til at leve et menneskeliv i glæde
så det åbent og ærligt frem kan træde.
Give mennesket dets rette plads i livet
den plads det fra fødslen af er givet
lad os sammen gå den vej i denne verden
der giver mennesket den allerbedste færd.

Jul og Nytår fra en svunden Corona-tid

Palles Juleaften 2020

Juleaften sad Palle helt alene
men så kom hans veninde Helene
så nu var Palle ikke længere ene.

Så bankede det på Hoveddøren
det var Palles lillebror Søren
og så kom minsandten Jørgen.

Mens døren stod åben, kom Knud
bagefter ham kom Ib og Gertrud
og julepakker med Postnord bud.

Så kom naboens frække Erik
og hans tvillingebror Henrik
de ligner hinanden på en prik.

Så kom storesøsteren Mette
den næste kan du godt gætte
for det var den smukke Jette.

Så kom Tom, han er politi
og han sagde, "I må kun være ti."
så sagde Palle "Må vi være fri."

Kom ind og få noget Julemad
jeg har flæskesteg på fad
mon ikke det kan gøre dig Juleglad?

Palles Nytårsaften 2021/22

I år vil Palle holde Nytårsfest
og vil også have mangen gæst
så kan Coronaen komme det bæst.

Her skal der ingen Coronapas være
ingen behøver mundbind at bære
så kan myndighederne det lære.

Folk skal sidde sammen side ved side
og i den lune sejfisk tænder bide
som med sennepssovsen ned vil glide.

Skåle, synge og ønske nytårets komme
og drikke til glassene bli'r helt tomme
og spise is - til sidst, når maden er omme.

Nu skal der laves nytårs hurlumhej
inden det gamle år går sin egen vej
med dans, skøre hatte og nytårsleg.

Men hov, hvor blev Corona'en dog a'
med dens navne fra alfa til omega
er den ved at miste i os - sit ta'?

For se - nogle har fået vaccine - hele tre
det holder Coronaen fra Palles entré
hvorfor alle de oplevede et Nytårs-dræ.

Janteloven

Janteloven, den er go'
den siger: "du skal ikke tro"

Uden ord den siger, du bevidst skal være
for derigennem erkendelsen at lære.

Janteloven, på den skal du ikke tro
men i stedet lade din bevidsthed gro.

Du vil af din tornerosesøvn vågne op
og sige: "Nu skal mit livs selvbedrag få stop".

Sprut - slut!

Dit liv er mere værd end sprut
men er det ej, da er det slut.

Vis dit eget livs værdi
da er spruttens magt forbi.

Er spruttens magt dig forsvundet
har du din svaghed for sprut overvundet.

Er dit eget liv mere værd end sprut
da vil spruttens magt over dig være slut.

De menneskelige byrder

Mange mennesker vil deres hænder og fødder binde, fordi de søger forgæves det værdige liv at finde, de gør sig til slaver af samfundslivets gøremål, og holder gerne fester med sang, skrig og skål.

Mange mennesker tror gerne på en Livets Gud og foragter dem der ikke tror på Gudens bud. går gerne i krig for at beholde deres religion, for ikke at komme ud for en revolution.

Mange mennesker livet ødelægger for andre, for de har svært ved deres eget liv at forandre. de er fanget i et spil de har svært ved at forlade, fordi de frygter at de selv vil komme til skade.

Mange mennesker går med en ubærlig byrde, som med tiden vil give dem en Livets styrke. Med den kan de andre menneske hjælpe, når de har fået fjernet deres egen bjælke.

Gi' og du er fri

Det værste et menneske kan, er at bedrage sig selv for derved slår mennesket sit eget sande "jeg" ihjel.

Ta' ej andres eller dit eget liv - men giv for da vil du kunne redde mangt et menneskeliv.

Når du viser og giver dit sande "jeg" til andre vil verden for dine egne øjne sig forandre.

Ser du verden - nu og her - med dine åbne øjne da vil dit liv blive fri af de bedrageriske løgne.

Livets gang og bortgang

Du var født til at leve Livet
for Livet var dig netop givet.
Med Livet du kom til verden
med Livet du gjorde din færd.

Vi fik af dig af Livets vand
og drak det af vort eget lille glas
Vores kande blev hermed flydt med Livets vand
som vi nu kan give videre i andres glas.

Vi mødte dig og du gav os Livets glæde
nu du er gået bort fra Livet, får det os til - at græde.
herefter vil din bortgang få os til at minde
for deri at komme tilbage til glæden - at finde.



Den åbne dør

Den forbudte dør

I dit barndomshjem findes en dør
som du ikke åbne tør
for det har været dig forbudt.
Bag døren og dens trin
finder du ikke øl eller vin
og heller ikke kugler og krudt.

Bag døren en trappe findes
og barndommen du vil mindes
for den til kælderen fører.
Når du i kælderen kommer ned
forstår du, at du en masse ved
og du dit ubevidste jeg du søger.

Når du nu kender dig selv igen
skal du til det hjørne gå hen
hvor du ser en marmorsøjle.
På denne står - af guld - et skrin
og nu ved du, at den er din,
den i skrinet lagte Livets nøgle.

Vort eget levende barn

Kære du levende menneskebarn
du er ikke noget skarn
jeg vil give dig min åbne hånd
så vi kan knytte et venskabsbånd

Vi er født til at leve det levende liv
det er det vi har fået for at kunne være naiv
Et liv der ikke binder os på fødder og hænder
men knytter os sammen som levende venner.

Den dag jeg tør vise den fiktive verden trods
får jeg fjernet den, foran fangedøren, liggende klods.
Herefter vil mit eget levende barn bliver frit igen
og kommer tilbage til mig og mit eget sind - vort hjem.

Menneskebarnet og Den gamle verdensorden

Menneskeheden står foran en lukket dør
det har den gjort mange gange før,
men bag netop denne dør, både livet og døden findes.
Er det Barnet der låser op og bag den kigger
vil Barnet se en ny og bedre verden for det ligger,
men bliver det Den Gamle, vil der ikke blive mere at mindes.

Den Gamle er et forbrugt og udbrændt lys
så giv dog Du Gamle, Barnet Dit sidste kys,
vil Du ikke nok friheden og dets nye liv det give.
Når Den Gamle Barnet kysset giver,
vil Barnet se Den Gamle stille ind i døden driver
og Barnet vil disse ord - på Den Gamles gravsten skrive:

DEN GAMLE GAV MIG
DEN MEST VIDUNDERLIGE GAVE

DEN GAMLE GAV MIG NØGLEN
NØGLEN TIL LIVETS HAVE.

Menneskebarnet.

Blomsterhavens verden

Træerne har lysegrønne blade
og børnene de danser rund så glade
for det er forår
ja - det er forår
i blomsterhavens verden.

Skyggerne har ikke læng're magten
som satte op en voksen der holdt vagten
for de er borte
ja - de er borte
fra blomsterhavens verden.

Strålerne, som er fra solens morgen
de fjerner alt, som dengang gav os sorgen
for de er lyset
ja - de er lyset
til blomsterhavens verden.

Børnene, de glade er for livet
for livet er dem alle sammen givet
for de er livet
ja - de er livet
af blomsterhavens verden.

Friheden

Hvorfor vil du underlægge dig en magt
når den får dig i pengelænken lagt.

Når den vil friheden fra dig tage
og med frihedsberøvelsen dig plage.

Glæd dig over den frihed du kan så
for den frihed kan magten ikke nå.

Gennem friheden får du styrken bragt
som magten aldrig kan få underlagt.

Friheden vil med sin styrke gøre dig stærk
selv om magten mod dig vil gå ren bersærk.

Friheden tager ansvar for sin egen færden
for den har respekt og kærlighed til Livets verden.



Vort folkestyre

Folkestyret er dit og mit

Når vi sammen bygger et folkestyre
er gode råd og forslag ikke dyre
og forslag fra folket er ikke skøre
nå vi lytter og gerne vil dem høre.

Folkestyret lader folket bestemme
ved valg med en ligeværdig stemme
det giver et folkestyre til hver og en
det gør at folk ikke mere kaster sten.

Når folket hører i folketingets sale
at medlemmer kommer med folkets tale
da former folketinget folkets love
og folket kan trygt lægge sig til at sove.

Næste morgen vil folket vågne frit
for folkestyret er nu blevet dit og mit
vi vil alle sammen leve i et fælles land
med ligeværd og menneskeforstand.

Valget er dit

Valget handler om at vælge en,
der taler på ens vegne
og ikke at vedkommende taler,
alene for sine egne.

Valget handler om at vælge en,
der giver hjerterum
og ikke opfatter en vælger,
som værende umådelig dum.

Valget handler om at vælge en,
der gerne fejl erkender
og ikke går af vejen for,
det hele på hovedet vender.

Valget handler om at vælge en,
der også kan det sjove
og ikke blot ser det hele,
som regler, ret og love.

Valget handler om at vælge en,
der siger tingene lige ud
og ikke blot gemmer sig,
for ikke at stå for skud.

Valget handler om at vælge en,
der er menneske som du
og ikke et partis stemmekvæg,
det er dit valg – lige nu.

Hvad sker der med vort folkestyre?

Hvorfor er folketingspolitikere
regeringsministre?

Hvorfor vil partierne slå om ord
så det gnistre?

Hvorfor skal partierne bestemmer
over land og rige?

Hvorfor er folketingets medlemmer
ikke frie? ¹

Hvorfor er politik blevet en kamp
om magten?

Hvorfor ikke holde fast
i folkestyrepagten?

Hvorfor er folketinget lukker
for folkemasser?

Hvorfor er kandidater uden parti
forvist fra 40 folketingspladser?

Hvorfor skal partipolitikken
det hele styre?

Hvorfor kan vi ikke få
et folkets folkestyre?

Restaurant folketinget

Når en borger skal ud at spise
er det vigtigt ikke at komme i krise
for det vil koste mange penge for de rige
hvorfor de rige for kriser gerne vil være frie.

De fattige skal på sygehus og blive raske
for de skal for erhvervslivet i trædemøllen traske
for virksomheder konkurrerer med hele verden
hvorfor de har det som prinsessen på ærten.

De rige damer kommer ikke længere i minkens pels
det har socialdemokratiets regering sat til pæls
Regeringen vil også sender syriske flygtninge hjem
det er slut med at bruge vores penge på dem.

Folketinget vil gerne gøre det rigtigt godt for alle
men på risten uden for står hjemløse Palle
han har haft jobprøvning gennem jobcenter
så nu står psykiatrien på skadestuen og venter.

Sådan er det når folketingspartier menuen bestemmer
for de er glade for at få de fleste vælgerstemmer
for de bryder sig nemlig ikke om dem der er uden parti
for partierne har ikke lyst til at få folkedemokrati.

Systemets skål

Stop - stop dit gøremål
drik ikke systemets skål.
Du drikker dig sanseløs og fuld
og giver bort dit eget "guld".

Drik ikke systemets "øl og vin"
gør du, ender du som systemets svin
og svin er til for at slagtes skal
og dit blod bli'r drukket af alterkalk.

Du er et menneske og ej et svin
du drikker ikke systemets "øl og vin"
Du drikker ej heller systemets skål
og stopper derved dit gøremål.

Den magtesløse vrede

Du sidder med en vrede
du gerne vil have ud
og du føler lyst til
at nogen skal stå for skud.

Vold er en handling
der er nem at vælge.
Ligesom mobiler er
til mennesker at sælge.

Vil du gerne undgå
at du hænder knytter.
Er der nogle mennesker
der gerne til dig lytter.

Der er noget der er mere værd
end volden og dens magt,
nemlig det du aldrig
til andre har fået sagt.

Hvad giver du dine børn?

Når du giver
dine børn din stemme,
vil de aldrig,
dig for det glemme.

Når du giver
dine børn respekt og ære,
vil de altid
næstekærligheden lære.

Når du giver
dine børn en hjælpende hånd,
knytter du med dem
- et venskabsbånd.

Når du giver
dine børn klogskab og viden,
vil de få gode redskaber,
til brug i fremtiden.

Når du giver
dine børn Livets gave,
skal du også huske,
at give dem Livets have.

Har du ikke
for dine børn - dette gjort,
vil dine børn om muligt
opfatte dig - som en lort.



Vort land og rige

På rejse med DSB

Jeg sidder i et tog og hører hjulene synger,
i vinduet sidder der "UD AT SE" i dynger
og et tog kører forbi, så det hele gynger.

Uden for vinduet alt farer af sted i vilden sky
både kører på marken, veje, huse og en landsby
godt jeg sidder i toget, for vind og vejr i ly.

Togføreren kommer venligst og vil se mit rejsekort
når hun har set mit kort, går hun hurtigt bort
for hun skal jo se, om der er nogle der kører sort.

Toget sænker farten for nu skal jeg nemlig a'
der står folk på perronen med dannebrogflag
de hilser med hjertens glæde og siger " Godda' "

Jeg er kommet frem til byen, hvor min mor bor,
alle folkene på perronen råber i fælles kor
"Har du ikke glemt noget i toget?" - "Hvor er vores mor?"

Sommerferie

Op om morgenen og med morgenmad på bord
Op på cykler med badetøj i fælles kor.

Ned til stranden med det hvide sand
og så en dukkert i det varme vand.

Hen til kiosken og få en vaffel is
med fem kugler og til billig sommerpris.

Nu skal Solen bage os brune på vores hud
Solcreme hældes og smøres på kroppen ud.

Hjem igen til aftensmad på grillens varme
for de skriger på mad de tomme tarme.

Nu er Solen gået ned i vest
og til køjs og drømme vil være bedst.

Hele natten sover folk og er faldet til ro
for næste morgen starter det igen - kan du tro.

Vandring langs Mølleåen

Morgensolen rød og rund
over Furesø og -lund,
giver folk fra Farum a'
liv og glæde til hver da',
for den vækker søens liv
mellem buske, træ'r og siv.

Fiskebæk og Farum sø
giver mad til fugl og frø,
ænderne de snadre løs
mens at ræven ta'r en døs.
Eg'rnet gå og finder nød
rundt på jord og mossen blød.

Sortemose, Mølleå
spejler i sig himlen blå,
gedder, ørred'r, karper er
ved at gyde hist og her.
Duggen den er liggende
myggene bli'r stikkende.

Ganløs' Eged - Bastrup sø
ligger side pø om pø,
herfra starter Mølleå
for med Øresund at nå.
Himlen bliver mørkerød,
dagen mister nu sin glød.

Vesterhavet

Den jyske vestkyst ligger gemt i det fjerne,
I de stormfulde højder du ser en terne
og svagt høres den buldrende bragende brænding.

Marehalmsklædte stier gennem klitter går
og af sandflugten du sandskorn i øjne får.
højlydt du hører den buldrende bragende brænding.

Du kæmper dig op til toppen på en klit
og til Vesterhavet dit udsyn bliver frit
Da ser du den buldrende bragende brænding.

Vesterhavet har kraftfulde bidende tænder
som mod tyskerbunkers vandbomber sender
med den stormende buldrende bragende brænding.

Du ser en slagmark af nedfaldne klitter
og bunkers der skulle holde mod Britter
som gi'r efter for den buldrende bragende brænding.

Det er Vesterhavet i orkanstormende sus
som lægger alt langs stranden i skummende grus
af sin vandfyldte buldrende bragende brænding.

Himmerland

Himmerland - her men'sker bor
langt væk fra hovedstaden stor
her er duft af land og -brug
og marker med hvede, byg og rug.

Himmerland - her kartofler findes
og fåreuld i mængder spindes,
her er moser med tørvemuld
det er for folket det rene "guld".

Himmerland - her køer er på eng
og skovbund som en blomsterseng,
her er landbomænd og -koner,
flere landsby- end storbyzoner.

Himmerland - her dejligt er at være
en rigtig landsby-atmosfære,
her kommer alle hinanden ved
for alle ved, hvad naboen hed.

Himmerland - her turister kommer
når den er her, den danske sommer
her er strand og salten vand
sandt at sige - det er Himmerland.

Den Selvforsynende Landsby

På det grønne Sydfyn, ved Hundstrup å,
en selvforsynende landsby er kommet op at stå,
den ligger ved Hundstrup by, på Højgårdsvej,
her er der endnu en byggegrund, til din familie og dig.

Økologi og permakultur er fælles ord,
det gælder på både selvforsynings- og byggejord.
Fællesspisning og samvær du frit kan få
her er både til de mange, som til de få.

Børneleg og liv og glade dage
kan du komme til, her at smage
samt voksnes problemer med timer få
og dog, livet i landsbyen vil stille fortsat gå.

Problemløsninger er her nok af for enhver
lige fra byggeri, køkkenhave og børn med mer'.
Så kom du kun, for her er også plads til dig
vi lever her alle, i alvor og til leg.

Danmark

Danmark er et land med mennesker mange
nogle af dem er for fremmede mennesker bange.

Kommer flygtningene her, for vores job at tage
det ender med de bliver for os danskere en plage.

Vent lige lidt, for flygtningene søger et sted med fred og ro
for der er netop krig, hvor de tidligere havde deres eget bo.

Vi kan hjælpe dem med job, så de kan hjælpe dem de forlod
vi kan endog give dem det, vi ikke bruger af vores overflod.

Vi skal turde vise, at vi tør give dem vores åbne hånd
for på den måde skabes et menneskeligt venskabsbånd.

De vil så gerne hjem igen, for at genopbygge deres land og bo
derfor har de netop lige nu, brug for vores hjælp, fred og ro.



Vort livs verden

Livets er til for både dig og mig samt alle andre

Jorden er - til os, en gave
med den smukkeste Livets Have.
Lad os derfor bevare dens natur
og ikke mellem os og den - bygge mur.
Vi er en del at naturens verden
og skal derfor passe på vores færden.
At vi ødelægger livets have er skørt
mon det er fordi - vi er forført?

I dag vi lever et helt andet sted
og tvinger vores børn - at være med.
Den verden vi lever i - i dag
er kun til materialismens velbehag.
Den er intet andet end et skuespil
der sætter mange menneskeliv til.
Tør vi være det menneske vi alle er
kan det være - noget stort for os sker.

Vi opdager - vi har ventet på os selv
mens mange mennesker er slået ihjel.
Det er på tiden vi gå i samlet trop
og med fælles stemmebånd råber **"STOP!"**
Vores liv er ikke til for ideologiers ord
det skal leves i fred og ro på vores Jord.
Den Jord der til os alle er givet som gave
med den levende og smukkeste - Livets Have.

Vort livs verden og færden

Vi undfanges ved hjælp af æg og sæd
og vi ligger og vokser trygt som spæd
så kommer vi ud af vor mors mave
ud til den verden der har livets have.

Her ligger vi i starter og vræler på mad
og når vi får den bliver vi diende glad
og så kommer vi op på knæ og vores hænder
for at vide hvad verden omkring os sender.

Nu er vi på benene og rundt om vi løber
vores forældre siger vi er nogle lømler
Så kommer vi i skole og lærer tal og ord
og nogle af os elsker at synge i fælles kor.

Vi lærer at cykle og senere at køre bil
lige til den dag vi går hen og bli'r senil
Nu sidder vi i gyngestolen og tænker tilbage
hvor vi var søde og for nogle en plage.

Hvad mon Sankt Peter vil sige når vi banker på
vil han sige, I er velkommen og ind I må gå
eller vil han til os sige, jeg kender jer ikke
for Jesus var tørstig og i gav ham intet at drikke.

Blomsten og bien

Blomsten står ved skovens bryn
den står åbenlyst for alles syn
og den sender sin duft lifligt ud
det er til bien dens sendebud.

Bien kommer til blomsten hen
den summere om den igen og igen
indtil den sætter sig på blomstens blad
for nu er den for blomsten blevet glad.

Blomsten har nektar til den rette bi
netop bien der det rette blomsterstøv kan gi'.
Dette er læren om blomster og bier
og kærlighed mellem drenge og piger.

Et kærlighedsdigt

Når jeg i dine øjne ser
ser jeg, at du til mig ler.

Når jeg holder din lune hånd
mærker jeg dit venskabsbånd.

Når jeg føler din varme krop
får min ensomhed et stop.

Når jeg oplever din ro og fred
tør jeg gi' dig min kærlighed.

Kvindelig åbenhed

Når du kommer med din åbne hånd
vil du med både sind og ånd
knytte et ærligt venskabsbånd.

Når du kommer med dit åbne hjerte
vil du ved levende lys i kerte
fortælle hvad livet dig ene lærte.

Når du kommer med dit åbne skød
vil du med din stemme blød
puste til den elskovsvarme glød.

Når du kommer med din åbne skede
vil du med elskovsessens hede
dig et elskovssværd ku' smede.

Når du kommer med dit åbne moderliv
vil du ved veer tilkendegiv
at du vil føde et lille menneskeliv.

Når du kommer med din åbne barm
vil du lade barnet i din arm
die modermælken varm.

Du lille barn

Barnet i moders mave
spiser af hendes hjerteblod
og hører gennem fostervand
hjerteslagets rytme puls.

Fødes og trækker vejret småt
dier af brystvorten lun
og føler kroppens varme hud
der blidt holder dets lille krop.

Smiler sødt til alle og enhver
der kommer og vil se den lille.
Og alle siger: "Ih - hvor sødt".
"Se, hvor fredsommeligt det ligger".

Myggestikket

Under storbyens og gadeasfaltens hårde hud,
ligger vandrør, elkabler
og kloakkens klamme lugt
trænger op gennem kloakdækslets små optagningshuller.

Op til barnevognen
der står ved kældertrappens
slidte og rustne gelænder,
hvori lille Eva med sin sagte snorken
ligger og drømmer sødt om....
En myg sætter sin dracula-spidse snabel
i lille Evas kind
og et barneskrig skær sig
gennem gadens tætte bilos og larm,
helt op til 5. sal.

Ind gennem vinduet hvor plante-væddeløberen står
og smider sine unger ud ad det åbne vindue.

Ind til Evas mor,
der i støvsugerens støvende spetakkel
svagt hører sit barns gråd.

Ned ad trappen det går,
hvor gelænderets fint snoede stænger
griber trappen i et knirkende favntag,
under håndens faste og glidende greb.

Ud af den grønmalede dør
og hen til Eva i barnevognen,
der ligger stille med en sagte snorken
og med et myggestik på kinden,
sover og drømmer sødt om....



Jordens globale problem

Fuglesang

En fugl synger om en stjerne
der tindre i det fjerne
om stjernen kredser der planeter
på den tredje er det evigt vinter.

Væsnerne på den kolde himmelkugle
hader alle himlens fugle
for fuglenes sang smelter isen i deres hjerter
og giver dem frygtelige optønings-smerter.

Fuglene lever og bor i de grønne skove
derfor jævner væsnerne skovene med plove
og i stedet bygger de byer af beton- og murstensmure
så de evig og altid går rundt og er sure.

Alvorligt ment

Fremtids-slummen i vi bor
her hvor intetheden gror
den er kold den grå beton
spring den bort i Megaton.

Kom og se det klare vand
over havets bund og sand.
Det er møgbeskidt af lort
det har industrien gjort.

Skovene de blegne bli'r
regnen den i øjne svi'r
Træerne de døden får
resten op i røgen går.

Skal vi bare stå og se
dette for vor øjne ske
stop det før det bli'r for sent
dette digt er alvor ment.

Livet omkring os

Vi lever i en verden
der er som en død
for os er den,
som er den levende.

Vi lader os styre og lede
af døde ord og paragraffer.
Stivnede religiøse ritualer
og krampagtige politiske ideologier.

Vi lader dødens krigsredskaber
vogte den døde verdens forgængelighed.

Vi slår livet ihjel
når det viser sin vilje
og spærre det inde
når det forkaster pengenes lænker.

Vi vil ikke leve det levende liv
for det er dødsens farligt at leve.
Så hellere gøre det levende dødt
og det døde levende.

For nu kan vi leve det døde liv
inden det levende livs død
fratages os det døde liv.

Hvorfor skal det være så surt

Krig og død, larm og ballade
ta' dog og spis din chokolade
TV-Avisens ord er det rene gøjl
for os der sidder i den bløde fløjl.

Sult og sygdom, tørke og skælv
det er som om vi er der selv
Drik din kaffe og spis din kage
TV-reklamerne er den værste plage.

Hjertestop og fedme, skat og bøde
får vores pengehjerne til at forbløde
Giv derfor en skærv til os, der er de rige
så I fattige - for pengene kan blive frie.

Pengenes magt

Fjern pengenes magt fra din tanke
og dit hjerte vil begynde at banke.
Vold, ret og magt er til for pengenes gud
for dem vil menneskelivet stå for skud.

Du vil opleve livets mangfoldige glæde
når du fjerner pengenes gud fra dit tronesæde
og du vil opleve mennesker glade være
når de ikke mere pengebudene skal lære.

Bedraget har du været til pengegudens gunst
denne lære kaldes juridisk-økonomisk kunst
og fra barnsben af, du har lært dette selvbedrag
det har pengeguden stillet som frihedskrav.

Når du viser frem dit rette menneskesind
vil pengegudens magt skrumpe ind
og til sidst vil pengeguden helt forsvinde
og menneske du er igen - barn, mand og kvinde.

Verdens største

Pengenes værdi er verdens største illusion
at tro på dem er verdens største prostitution.

Menneskerettighederne er verdens største slaveret
den står skrevet under verdens største lokumsbræt.

At følge verdens største magtsystem, hvert et døgn
er at leve efter verdens største livsløgn.

Tør du i stedet gøre som de enfoldige og små
opdager du, at kun få kan og vil dig forstå.

Men frygt ikke, selv om du er ene blandt mange
for det er ikke dig, men de mange der er bange.

Du vil se deres rige og smukke verden gå i grus
mens du vil åbne døren og gå ind i dit hus.

I skovens dybe stille ro

Skoven står lysegrøn i forårssolens skær.
Hvor dyrelyd og fuglesang flyver frejdigt omkring.

Morgendisen ligger døsig over skovbundens blomstertæppe
Hvor anemoner åbner sine morgenfriske hvide blomsterkroner.

Morgenfriske folk jogger i svedfyldt joggingtøj.
Og skolebørn cykler til skole på den grusbelagte skovvej.

Bang, buldrer, roummm, sjeiiig, skurre
brummm, skratte, drummm

Asfalt slut!

Endelig en
motorvej!

Den sidste Julenat

Klokken er 2 - juleaftens nat
og byen sover sin tornerosesøvn under snedyner hvide.
Himlen er stjerneklar og det er hundene koldt
minus 15 grader C.

Pludselig bliver natten til dag og kulden viger for en varme
som kom den fra en smelteovn.

Der kommer en orkan med lyden af tusinder af tordenbrag
og jævner huse med jorden som var de tændstikæsker.
Mennesker kommer ud på gaderne med angstfyldte øjne
og med ansigter hvide som sneen.

De begynder at flygte fra et flammehav ud til endnu et flammehav.
Mange løber rundt som levende fakler og lig ligger ved lig
som var de grillstegte kyllinger.

Det begynder at sne
men det er ikke snemandens hvide sne
der kommer dalende ned,
det er dødens
for alt bliver gråt deraf.
Mange søger efter vand
for at slukke deres tørst
- angstens tørst -
men da der ikke findes rindende vand
drikker de af pytter og vandløb,
men det de drikker er ikke livets vand,
det er dødens
for de dør alle deraf.

Se - byen er - som var den inficeret af svamp
for ovenover den står en kæmpe-paddehat
med tusinder af soles kraft.

Din sidste time

Din sidste time i dit liv er dig nær.

Vær årvågen og vagtsom, for den er aldrig foran dig.

Den kommer bag på dig, som en tyv om natten.

Den kommer efter dig, førend, at du ved det

Er du bevidst om din sidste time,
behøver du ikke at frygte den.

For da ved du
at din sidste time
er lige gået.

Farvel for denne gang

Jeg vil ønske dig held og lykke
på din fortsatte rejse
på Livets landevej
og håber, at dine glæder ved livet
vil opveje de sorger og smerter
du vil møde på din vej.

Du er altid velkommen i mit hus
og skulle din vej falde forbi
så kom ind og hils på.
Men send først en mail til mig
så jeg kan hilse velkommen til dig

Adressen er:

Højgårdsvej 7
Den Selvforsynende Landsby
i Hundstrup - på Sydfyn
5762 Vester Skerninge

mail: lars@hjertensfryd.dk

